



Beste ouders,

Binnenkort krijgt u een anonieme vragenlijst in de brievenbus. Het invullen van deze vragenlijst schept geen verplichtingen maar wordt gebruikt om het bestaansrecht van een humanistische school voor mavo•havo•vwo te peilen, waar het talent en de ontwikkeling van de leerling centraal staat. In deze vragenlijst is daarom het aankruisen van HUMANISME van groot belang omdat dit vooralsnog de enige mogelijkheid tot ander voortgezet onderwijs in Barneveld kan zijn.

Natuurlijk willen wij dat alle leerkrachten en ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 op de hoogte zijn van dit initiatief. Daarom stellen wij het op prijs dat de directie van de school deze mail naar u doorstuurt.

Ook willen wij opmerken dat een aantal basisscholen in Barneveld reeds humanistisch vormend onderwijs aanbiedt. Dit onderwijs staat voor democratie, persoonlijke groei en betrokkenheid bij de samenleving. Deze waarden willen wij in/naast het verplichte onderwijsprogramma op *het Barnevelds* doorvoeren. Dit zal o.a. terug te vinden zijn in:

- Samen het nieuws van de dag lezen en hierop reflecteren.
- Schaakonderwijs, ter ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden.
- Bewegend leren / positief effect op gedrag en concentratie.
- Herstelrecht bij conflicten / geen schuldige aanwijzen maar consensus vinden.
- Aanknopingspunten zoeken bij de verschillende vakken / in context plaatsen.
- Ontdekkend leren / van en met elkaar.
- Aanzet tot tweetalig onderwijs.

Vervolgens nodigen we de directie van uw school uit om op 11 september a.s. om 20.00 uur, in de Zandbergschool in Barneveld samen te komen. Het zou fijn zijn elkaar te ontmoeten. Wij willen dan o.a. voorstellen om uw directie -voor het ogenblik- als intermediair tussen u en ons te laten optreden.

Antwoorden op de meest gestelde vragen, zijn te vinden op onze website: hetbarnevelds.nl. Indien gewenst kunnen ouders ook contact opnemen via hetbarnevelds@gmail.com

Met vriendelijke groet,

De initiatiefgroep
Humanistisch Voortgezet Onderwijs Barneveld

Het toppunt van geluk wordt bereikt als iemand klaar is om te worden wat hij is.

Erasmus